

ÇOCUK, AİLE ve KARNE

Beş aylık eğitim öğretim sürecinin sonuna geldik. Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okuma telaşı, ikinci sınıfa geçenlerin konu işleme şaşkınlığı, üçüncü sınıfa geçenlerin daha da adapte olması, dördüncü sınıfa geçenlerin ortaokula hazırlık telaşı arasında yine bir dönemin sonuna geldik. Bu hafta karne haftası olacak;

Karne okulun öğrenci hakkında veliye gönderdiği bilgi notudur. Karne sadece çocuğun değil, ebeveynlerin de çocukla zaman geçirmesi, derslerinde ona yardımcı olması, çocuğu olumlu yönde desteklemesi, ona var olduğunu ve değerli olduğunu hissettirmesinin bir değerlendirmesidir.

Karne çocuğa ne kadar önemsettirilirse çocuk üzerinde o kadar çok baskı olacaktır. Ancak ebeveynler kendi aralarında karneyi değerlendirip kendi eksiklerini tespit etmeli ve konuyla ilgili durum değerlendirmesi yapmalıdırlar. Karneden ötürü ebeveynin çocuğa baskı yapması, hakaret etmesi çocuğun kendine güvenini kırarak, potansiyelini ortaya koymasına zarar verecektir. Karne notu düşük olan öğrenci zaten kaygı içindedir ve üzgündür, çocuğun bu durumunu daha da kötüye götürmemeliyiz.

Diğer taraftan başarılı öğrenciler için doğru adımları atmamız gerekecek. Karne notu çok yüksek olan öğrenciyi de aşırı pahalı hediyeler olarak, övünç kaynağı olarak göstererek yüksek beklenti oluşturulup baskı altına almamalıyız. Herhangi bir şey beklemeden birine verilen şeyin adı eğer hediye ise tüm çocuklar bunu hak eder. Aksi takdirde bu bir anlamda koşullandırma oluyor.

Her iki durum için de şunu ifade edebiliriz. Karne notu çok düşük diye çocuğa baskı kurulmaz veya karne notu yüksek diye çocuk sevilmez. Çocuklar başarılı da olsa, başarısız da olsa bizim çocuklarımız olduğu için varlıkları değerlidir. Bizler ebeveynler olarak bu değerliliği onlara hissettirebildiğimiz sürece onlar da potansiyellerini ortaya koyacaklardır.

RamisCEBECİ
Uzman Psikolojik Danışman